

Helsingfors den 19 September 75 (?)

Goda, snälla Bertha!

Jemte det jag nu med Farbror Koskinen till Bertha afsänder Mendelsohns duetter, hoppas jag Bertha ej illa upptager det jag tager mig friheten att med några rader helsa på Bertha.

Först vill jag nu vilja bedja Bertha på det hjertligaste tacka sina egna för det vänskapsfulla bemötande jag under min senaste trefliga vistelse på Liuksiala af dem mötte. Mycket ångrade jag mig att jag ej följde deras välmenta uppmaning, att stanna öfver till måndagen, ty jag blef alldeles genomvåt af det förskräckliga regnet, och insjuknade så att jag måste dröja på Pälkäne prestgård ända till onsdagsmorgonen. Samma dag på qvällen anlände jag sent omsider till Helsingfors. - Huru jag nu kommer att trivas här är för mig ännu svårt att afgöra, men säkert är att jag sällan haft så ledsamt som de få dagar jag nu tillbragt här. Saknaden efter mitt goda, kära hem har nu kännts mig tyngre än någonsin förut, och aldrig har jag tyckt mig vara så ensam och öfvergiven, som nu. Kanske orsaken härtill är den, att jag nu bor ensam, äfvensom att jag ännu ej hunnit komma mig till ordentliga studier. Allt, hoppas jag, börjar väl småningom att gå!

I sista fredags besökte jag finska teatern, der "Trubaduren" gafs första och sista gången under denna höst. Emmy Strømmer (så tycker jag alltid det är roligare att kalla henne) gjorde fin sak, om möjligt bättre än förut, och hvad de öfriga uppträdande beträffar, var i mitt tycke intet öfrigt att önska. Att besöka finska operan har eljest alltid varit mitt älsklingsnöje här i Helsingfors. Hvad beträffar öfriga, olika slags nöjen, på hvilka här finnes en utomordentlig rikedom, och af hvilka jag i sanning tror att Helsingfors publik aldrig kunde få nog, anser jag mig öfverhufvud hvarken hafva tid, eller råd, eller ens alltid lust att besöka. -

Nu farväl, snälla Bertha! ty för att ännu hinna skrifva några rader till Alma Helsingius måste jag nu sluta detta bref, tilläggande de hjertligaste helsningar till Farbror, Tante och Hilda ifrån Berthas vän

Otto Rosendal

Om Bertha skulle vilja hafva några nya noter till, vore det ett kärt nöje att hafva bestyr om dem. Min adress är: Högbergsgatan no. 13.