

H:fors den 23 Apr 1879

Kära älskade syster Minna!

Efter vanligheten skrifver jag nu äfven denna gång efter att ha varit på aftonvisit, så att mitt bref troligen ej kommer att vara så aldeles sammanhängande, men jag vill dock försöka efter bästa förmåga. Nog har jag varit bra hjertlös och grym som ej skrifvit till dig ett enda bref, nu då du varit så allena, och Axel också är borta. Mamma visste väl dock att berätta härifrån allt hvad som litet också intresserade dig, och allt som rörde sig ikring oss. Sedan Mamma for ha vi ej heller varit någon annorstädes än i går afton och hörde på Judinnan. Pappa ides ej gå på repris, så att vi gingo ensamma Hilda och jag, och sutto i parterr logen närmast dörren. Mycket roligt var det att Elin Åkeson och Hongbergs just råkade sitta i samma loge. Att Judinnan var ett af de vackraste operor jag hört, behöfver jag knappast säga, af Richard har du väl hört mycket om den. Forsells träffade vi där, de voro som alltid vänliga och bjöd oss på thé, men som vi just hade druckit thé hos Emmy, drucko vi i stället limonad. Litet orolig var jag hur jag skulle komma hem ensam, ty det hade jag beslutit att ej be någon följa mig, men ganska riktigt erbjöd sig min gamla följeslagare att följa mig hem. En morgon voro vi i Kajsaniemi för att höra studentsång, och hade ganska trefligt där. Fredrik Palmroth bad oss igen och helsa på dem, i deras hem, men icke låfvade vi gå dit, då vi ej kände henne. Han ville presentera henne, men hon satt just och pratade med en fru så att det var omöjligt. Med Vava hade han äfven talt om att det vore roligt att se oss i hans hem, "men det kunde ju hända att jag vore borta då de skulle komma". De äro bra lustiga som ej kunna be oss någon dag. Men kanske tycka de att det då måste ha det så fint. - Mammans profkort medföljer, vi tycka att det är mycket bra, och likt, men nog hade Mamma kunnat ha barben på sig. Otto har äfven varit hos Snellman, hans kort är ovanligt bra. Hilda och Otto har nu tänkt komma hem den andra Maj, jag begriper ej varför hon tycker att hon så snart måste resa härifrån. Jag tycker att hon kunde blifva öfver Runebergs festen, men hvem vet, kanske får hon ej mera billjett, då hon sagt sig resa den andra. Har du redan fått Gustaf Lindströms porträtter? Nog är det väl onödigt att skicka det hit. Huru är det med georginerna och Saarela liljan? Har recinus fröt redan grott? Bland nyheter berättas det att gardet skall komma hem den andra maj. Idag såg jag första gången Jenny Vegelius, hon var och hörde på sången för farbror Yrjö. Inom parentes sagt var den ganska skral, ty en stor del af Nuijans sångare voro bortresta till påsken. Efter sången gingo vi in för att gratulera Farbror. Jag pratar nu tyska som du väl vet med Ida Bergqvist, men nog ser jag att man på 26 timmar ej kan lära sig att tala. Nog påstår hon att jag har theoretiska kunskaper, men saknar ordförråd. Kan du tänka dig att Emanuel helt hastigt och lustigt blef afsatt, sedan han varit så beundrad, nu sägs det att de

har engagerat Hrimaly i stället, huru sannt det är, vet man ej så noga, man hör så mycket om det, att man ej rätt vet hvad man skall tro. Jag tror att der ligger en stor hund grafven, säger jag som Krooken, men Axel Palander har emellanåt yttrat sig i saken på ett sådant sätt, att det ger mig anledning tro någonting sådant. Bland annat sade han "Icke vet man ännu så noga om Emanuel kommer bort." Nu har jag skrivit så mycket att det kan förslå för denna gång. Helsa hjertligt Mamma och syskonen och skrif snart till syster Bertha