

Wasa den 19 Dec.

Kära snälla syster!

Med <sup>ett</sup> smärta emottog jag  
undersättelsen om Tante Fribergs död.  
Hjertligt tack för kortet som Ni  
oro så vänliga och sände mig.  
På Tantes begrafningsdag var jag  
med mina tankar i Rångasala kyr-  
ka, kärt hade det varit att vara  
och följa henne till grafven.  
Nog tyckte jag redan om Tante  
när de oro i Wasa, men så om  
hösten när jag var hos dem i Rån-  
gasala och såg henne i sitt hem,

så tyckte jag ännu mera om henne  
i hennes hem tyckte jag hon var  
älskvärdas, ty hon var så talig,  
förföjd och undergiven. Jag har  
många gånger kommit ihåg, när  
hennes tjänarinna Klaja var olydig  
och gick bort derifrån och sade att  
hon aldrig skulle återvända och Klaja  
sedan efter några dagar kom och  
bad om förlåtelse och be om att få  
återvända och hon sade att Tante  
ingen människa hoarken mor eller  
syskon har jag älskat på jorden  
som jag älskar lektorsskan. Tante  
genast förlät henne och tog henne  
tillbaka. Nog har Tante lemnat  
ett stort tomrum efter sig. Hvad  
vi skall hafva ledamt efter henne.  
Hon tyckte ju så om sina sys-  
kon och deras barn, men allra mest  
tyckte jag hon höll af cheurmanska

barne. Jag var i dag för att hälsa  
på Nemi Lybeck, men hon var ej  
hem. Jag tänkte många gånger att  
när Nemi finns i Väsa, kanske  
Tante ännu kommer hit till staden.  
Tante som ofta var trött och skrab  
längtade väl efter hvilan och nu  
är hon i det hem, der ingen sjuk-  
dom och sorg mera finns. Valsignad  
vare hennes minne.

Som Du vet har jag här aktier i  
Nordsjö aktie bolaget, som tillhör  
henne, de äro 40, hvarje aktie har  
kostat 100 mark. Om Ni vill skall  
jag sända dem till Eder.

Om Herr Thule kommer i vår till  
Väsa, så vore det kärt om han  
skulle besöka mig.

Mamma ber hälsa så mycket  
till Dig. Var god och hälsa Din  
Mam så mycket ifrån mig.

En fridfull och välsignelserik  
Julhelg tillönskas Dig och alla  
Dina kära af vännen Hanna Laurén.