

Kila socken och Grällsta den 6te Februari 1874

Till min Kära Kusin Bror Axel Thulé med fler Kangasala

Som nu öfver ett helt år förflutit sedan wi erhöill ett kärleksfullt bref från kära slägtingar och anförvanter i Finnland will jag nu med några rader af warmaste känsla ur mitt hjertas innerligaste djup frambringa den tacksamhet för det bref af den 29. December 1872

varigenom vi blifvit underrättade om den stora förlust som drabbat vår slägtfamilj.

Och då jag som ej kan erindra mig mer än en enda gång såg min kära Farbror i Tullsta då han wid ett tillfälle war der hemma några dagar då han jorde och skänkte mig en liten Orgelpipa af tenn som jag hade någon tid till leksak.

Emellertid har åren förflutit, sedan dess har tiderna förändrats i många afseenden, dock får vi i första rummet tacka Gud att wi har hellsan allesammans och mår bra likasom oberoende af tidens mångfaldiga omvexlingar.

Här i Sverije är nu förnärvarande stor rörelse och lif i många afseenden på industriens område och i synnerhet Jernvägsbyggnader florerar nu nästan öfver hela landet.

Sistledne 1.ta November blef Jernvägen färdig emellan Uppsala och Sala och wi har endast en half mil till sistnämde stad.

I anledning af så beqväma kommunikationer will jag nu föreslå att mina Kusiner vore af den godheten och reste öfver till Sverje instundande sommar och hellsa på oss i Grällsta och Tullsta samt beskådade det land der en älskad Faders vagga stådt.

I detta vårt förslag vill jag nu afvakta en skrifvelse huru det af eder må anses för lämpligt eller ej.

Skulle emot vår förmodan denna vår anhållan blifva afslagen så önskar vi att Kusinerne ännu en gång wore af den godheten och skickade varsit fotografikort till oss.

Emellertid får wi nu härmedelst innsjuta våra fotografier som äro ganska wäl träffade och tacka för Kusinerna war så innerligen snälla och sände till sina fotografier.

Min Syster och Svåger Norström i Tullsta hellsar af hjertat att så fort som möjligt skall äfven hon skrifva och öfversända deras Potträtter.

Vår gamla Farbror Lars Matson i Tullsta lefver ännu och är tämligen rask och kry ehuru han innevarande år firar sin sjuttiondeförsta födelsedag. Och sysselsätter sig med varjehanda småsakers lagningar som fodrar lödning m.m. hans fotografi fins förnärvarande intet nu men jag skall försöka att skaffa den och skicka den då min svåger Norström sänder deras fotografier.

Jag skall hellsa ifrån en vår kusin nemligen vår kära Fasters och hennes man Per Pettersons yngsta son Wictor Petterson som jag hendelsevis treffade för ett och ett halft år sedan då jag jorde en resa till Uppsala då vi träffades vid Örjandsbro ett ställe dit Ångbåtar går

Sommartiden han sysselsätter sig med Tröskverksbyggnad och varjehanda timrings= och snickeriarbeten och har sin bostad i Uppland cirka 7 fjedingsväg från Uppsala, i en Socken som heter Gryta och Hergården Focksta han hade det ganska bra som han uttrycke sig för mej. Hans Systrar wiste han ej war de findes ej heller har jag fott någon kunskap derom.

Min kära Hustru och bägge små flickor sänder alla sina kära hälsningar önskande eder en god lycka och fortsättning på det ingångna året.

Här har vi ej ännu fot någon snö, så att här är det tort som det vore mit i Sommarn. Blåser kull skog och tak af hus, dammar på vägarne. Råggräset lider mycket af torken.

Er tillgiven Farbrorsson

Jan Gustaf Johansson