

Hälsningskväde vid Hans Henrik Stjernvalls ättlingars
fest på Marski 19.3.1987.
Av Margareta Norrmén.

Kära med-ättlingar !

Vi skyndar genom livet dag för dag; allt snabbare tycks tiden gå,
den tvingar oss att haka tag i tempot, rusa fram med snabba fötter.
Vem hinner väl betänka då att under marken som vi trampar på
där vilar våra anor och där har vi våra mänskorötter.
I vardagslag så hålls de ganska bra där i skymundan -
men nu i kväll ska vi ta fram dem och försjunka i begrundan
kring dessa våra rötter som så ymnigt sig förgrenar,
kring detta arv av gener som oss alla här förenar.
Vi heter inte alla Stjernvall, som vår anfader en gång:
vi heter - Johansson, Fabritius, Tenovuo eller Lång,
vi heter Gyllenbögel, Gallen, Meurman, Wichmann, Schauman, Graae,
och Tulenheimo, Silfväst, Härmä, Viikeri, Lardot,
och Söderström och Rejström, Holmström, Wahlström, Boström, Ström
- en ström av namn bered er på, att ingen må bli glömd!
Vi heter alltså också Mustelin, Molin, Schalin,
Apajalahti, Takki, Jäntti, Murto, Kingelin,
och Sohlberg, Kihlberg, Holmberg, Hellberg, Granberg, Inberg, Bergh..
och 'bergen' får av många sorters träd och grönska färg:
som Ahlbom, Palmgren, Tallqvist, Lindqvist, Lönnqvist, Lönnroth,
Ehrnrooth, Eklund.

Och för att ännu fortsätta med denna namnens lekstund:
vi har von Puttkamer, von Kraemer och van Gilse van der Pals,
och Rehbinder och Reenpää ska förstås ej glömmas alls;
och deltagarförteckningen bär yttermera bud sen
om närvaron av Buch Lund och Busck-Nielsen jämte Knudsen.
Och än ska Koskelo och Magnusson och Maunula och Moring
och Eiroma och Nuutinen få plats här i vår stor-ring
där också Haarla, Hakonen och Rauhanen vi ställt
som goda fränder hand i hand med Hjelt och Järnefelt.
Och ousäktligt vore väl att icke göra nummer
av Lybeck, Salo, Johnson, av de la Chapelle och Brummer.

Sen fattas det väl ungefär blott Perttula och Pipping
- aj jo, jag tappade visst bort Saxener och Norrméner...

Och tänk att vi nu alla har fått del av samma gener,
vad än vi sysslar med och gjort och gör vår insats i:
i åkerbruk som anfar; juridik, geologi,
journalistik kanske, kultur, affärsliv, industri,
läkekonst, badminton, bergsklättring eller shipping ...
Vi känner inte alla ens varann, vi som i kväll är
församlade till ättlingsfest i denna Marski-salen,
och ändå - nånstans djupt fördolt i våra celler,
osynligt ödesstämplat in i DNA-spiralen
finns något som måhända gör att blod är tjockare än vatten
och som får släktgemenskapen att blomstra friskt och glatt än.
(Bland talesätt om fränder minns föralldel vi ett annat:
att "slakten är värst" ska vi väl tillse inte blir besannat..)

Om denna marsnatt vi på himmelen fick se ett lämpligt stjärnfall
vi skulle önska att han fanns här i vår krets, vår anfar Stjernvall:
han var, har i en krönika jag läst, en präktig man.
Fast vēt ni vad: om "dryckjom och kalas", det tyckte inte han !
Men just den biten av hans gener har väl ej till oss nått fram:
vi firar glatt kalas och skålar för Hans Henrik in absentiam !

Marcella