

Köpenhamn 15.11.1895

Älskade föräldrar!

I går då jag skref måste jag ej hafva mycket tänckt efter då jag kunde så ohejadt klaga öfver ledsamhet. Idag har det varit alldeles annorlunda. Vädret har varit vackert och hela staden har förefallit vänligare. På föremiddagen var jag på sjukhuset för att höra efter af föreståndarinnan huru vida det går an att hospitera der. Det kunde hon emellertid ej säga förrän hon skulle tala med läkarena. Dessutom ville hon ovilkorligen hafva någon sorts recomendation. Jag sade mig ej hafva annat än mitt kurs betyg men dermed var hon ej nöjd. Emellertid lofvade hon i alla fall låta mig bese sjukhuset. Derifrån gick jag till Fru Lange som ändå ej kunde taga emot mig emedan hon just då hade timme men bad mig komma tillbaka på efterm. Jag gjorde så och då tog hon mycket vänligt emot mig. Lät mig läsa brefvet som Pappa skrifvit till henne. Tack älskade Pappa för att Pappa äfven i utlandet ställer det bra för mig. Fru Lange skref genast en mycket bra och vänlig rekomendation till föreståndarinnan på det sjukhuset så jag nu hoppas hafva någon äfven i det fallet. Med detsamma skref hon ett bref till bildhuggar Runebergs Fru och anmälde sig och mig dit i morgon på afton. Dessutom låfvade hon presentera mig ännu i en finsk familj, men hvilka de äro gick mig förbi. Hon beklagade att jag ej skrifvit till henne så hon hade kunnat ställa det trefligt för mig straxt ifrån början. Dessutom gaf hon mig anvisning på en pension, hvar Finnarna vanligen taga in. En rekomendation gaf hon mig så att jag genast togs emot som bekant. De hade äfven ett litet rum som jag tog för 3 Kr. per dygn i fullpension. Nu är min adress alltså Köpenhamn, Hovedvagtsgade 2. Pension Thuné. Äfven detta är ett 1:sta klassens pensionat. Men quelle difference!! Om det är litet billigare än i Berlin så nog ser det annorlunda ut också. Uppgångarna redan i B. voro herrliga. Här är allt så litet smutsigt om elegans må man ej tala. Ni skola nu ej alls i anledning af mitt gåriga bref vara bekymrade för mig. Ni ser ju att det så småningom artar sig. De hjertligaste hälsningar till Föräldrarna, syskonen och alla bekanta sänder eder Ines.

Käre Gud med oss alla!