

Bref af pappa från Hollola

Hollola den 16 augusti 1869

Älskade kjära Mamma!

Emedan vi får i dag ett så gynnande bud med Vise Landmätaren Ingenör Flinkman, hvilken var här på Prästgården och systerson till Prostinnan syndsamt reser nu till Sarkola för att mäta upp Sarkola boställe i Kangasala skrifver jag några välmenta rader till dig för att underrätta dig att vi alla är vid hälsan och mår bra, ehuru vi alla mornar måste stiga upp för att gå till kyrkan som är jämt 150 steg lång väg, där har mina kamrater nu paserat uti 4 veckors tid och kommer ännu att göra det nära nog i 2 veckor ty till den 22 dennes har Pastor Bök beställt Lars Hämäläinen* från Hfors hit för att säga dom att vårt arbete är ganska bra.

I dag skall jag senda till Turengi efter förgyllda ornamenterna som enligt skrifvelse dit har anländt under förra veckans lopp.

I dag skall vi börja att stämma vårt orgelverk som vi efter ... mödor och arbete fick så nära färdigt i lördags. I fredags skref vi till Ekenäs och uppgaf orsaken hvarföre vi nu icke äro i Ekenäs samt att vi kommer dit i första veckan af nästa månad, angående Leanders kläder blir det väl någon nåd. Med Janson är det nu ingen fara ty han är sig alltid lik ibland kan han väl vara litet knasig och vill rätta sig efter sig skjelf och åter der efter är han ganska bra igen, nu är han bra sedan han finner att arbetet blir bra - här fins ingen bark. du min kära gumm skrifver om kycklingarna? men vet du at det var blott för roskuld som jag kom att nämna om dem i vårt förra bref. - det får jag efven nu med allvar nämna om de 10 bären att ni icke behöfver koka dem för min räkning utan ni tre hemmavarande kan jerna på min bjudning dela dem eder emellan någon glad stund - för närvarande har jag icke mera att förtälja för dig ty jag förmodar att Axel utreder uti sitt bref hvad som i afsigt är nödigt. klockan är nu 5 och Leander samt Janson har gått till kyrkan.

Mycken hälsning till Mimmi och Julius samt eder ale somteligen mera och slut nästa gång

Eder Tillgifne

A Thulé

* Lauri Hämäläinen, urkuri, Oskar Merikannon appi ja edeltäjä Johanneksen kirkon urkurina